

Nieuwe Laarzen

Geschreven door: Huub van der Lubbe (De Dijk)

Nieuwe Laarzen
stonden zij steeds vooraan
als je die een stok geeft
dan gaan ze ermee slaan
ze voelen zich belazerd
verliezen hun geduld
willen een simpel antwoord
en iemand voor de schuld
ze zijn er weer
ze zijn er weer
terug van weggeweest
nieuwe laarzen van een oude leest
botte leugens van een foute geest
nieuwe laarzen van een oude leest
of ze wonen in hun villa's
en hebben het daar goed
ze zien nooit een buitenlander
en vinden dat dat zo blijven moet
want als je gaat geloven
wat ze lezen in hun krant
zijn zij straks de vreemden
in hun eigen land
ze zijn er weer
ze zijn er weer
terug van weggeweest
nieuwe laarzen van een oude leest
botte leugens van een foute geest
nieuwe laarzen van een oude leest
wat mensen weleens denken
dat zeggen zij hardop
zien enkel wat ze willen zien
daar houdt hun wereld op
voor wat er was en komen gaat
doen zij hun ogen dicht
trappen naar beneden
wat toch al onder ligt
ze zijn er weer
ze zijn er weer
terug van weggeweest
nieuwe laarzen van een oude leest
botte leugens van een foute geest
nieuwe laarzen van een oude leest