

Speech Mohamad

Veel mensen in deze wereld proberen hun herinneringen op te schrijven en te bewaren omdat ze ergens goede dagen met iemand bevatten. Als je een oorlog overleeft die 12 jaar heeft geduurd en je denkt dat je dat echt hebt gedaan, dan heb je het mis. Je hebt het alleen overleefd met je lichaam, maar de herinneringen blijven gevangen in het verleden. Het ergste waar je 's nachts mee te maken kunt krijgen als je alleen bent en probeert te slapen, zijn herinneringen.

Herinneringen dwingen me terug te gaan naar 12 jaar geleden, naar dat moment waarin ik nog steeds vastzit. Om die stem te horen die me van verre roept en zegt: ren weg, mijn zoon, ja, het is de stem van mijn vader toen ik hem voor het eerst bang zag. Ik hield brood in mijn hand terwijl ik aan het rennen was. en ik vertelde mijn vader dat we de winkel open hadden gelaten en dat onze thee koud zou zijn. Mijn vraag was een vraag van een 13-jarige jongen. maar het antwoord van mijn vader was: ""rennen zodat je niet sterft."" en kijk niet achterom, er zijn mensen die ons willen vermoorden.

we waren niet alleen aan het rennen. het waren zelfs veel vrouwen, kinderen en ouderen. iedereen wil zijn leven redden. toen we thuiskwamen, stonden mijn moeder, de rest van mijn zussen, mijn broer en enkele van onze familieleden op ons te wachten met hun tassen.

toen we in de auto stapten en ik bij het raam zat, begon ik naar ons huis te kijken, mijn vrienden en mijn burens, en niet te vergeten mijn fiets, die ik van mijn vader kreeg toen ik slaagde op dat moment was die laatste blik op alles waar ik van hield, ik wist niet dat die momenten slechts het begin waren van het later verliezen van alles waar ik van hield. een paar maanden later overleed mijn vader. ons huis, dat herinneringen aan mijn jeugd herbergt, werd gesloopt, evenals onze winkel.

dit zijn herinneringen die in slechts één jaar zijn gebeurd. en de jaren die volgden waren genoeg voor een 13-jarige kind om te werken, studeren en voor zijn moeder en jongere broers en zussen te zorgen, totdat hij het verlangen naar alles verloor.

het tweede wat ik me herinner is mijn laatste ontmoeting met mijn moeder het laatste woord dat mijn moeder zei toen ik het haar vroeg stop met huilen, ze zei mijn jongen, ik ben blij dat je een veiliger plek zult vinden weg van de oorlog, maar ik kan niet stoppen met huilen omdat het moeilijk zal zijn je weer te zien

mijn excuses omdat ik vergeten ben mezelf voor te stellen.

Ik ben mohamad

En ik kom uit een land dat 12 jaar geleden onder oorlog heeft geleden.

en in dit land ruik je overal de dood.

en elk gesloopt huis vertelt je het verhaal van de bewoners die jaren geleden vertrokken en alles achterlieten op zoek naar een veilige plek om te wonen.

in mijn land probeert iedereen een veiliger plek te vinden voor een beter leven voor zijn vrouw en kinderen maar de zoektocht naar een veilige plek voor ons was een beetje anders aan het begin van de weg, toen mensen op zoek gingen naar een veilige plek, was er geen andere weg dan de weg van de zee, zo velen verdronken en al hun dromen zonken met hen weg, en weinigen van hen overleefden. op een andere manier kwamen miljoenen mensen

terecht in tenten in buurlanden. veel mensen stierven in de bossen van sommige landen door kou en honger en toen mensen zagen dat de dood hen overal achtervolgde, besloten sommigen zich over te geven aan het lot en terug te keren naar het land.

en de mensen die al die ongelukken overleefden, het land wachtte op hen. om te sterven bij een aardbeving drie maanden geleden, en bijna 7 duizend mensen stierven.

Wie niet stierf in de aardbeving, die stierf van de dorst onder het puin. En hier sta ik nu voor je om je te vertellen dat geluk mijn vriend was en dat ik al deze tegenslagen in mijn leven heb overleefd.

en nu houd ik me aan mijn belofte aan alle mensen die zijn omgekomen bij al die ongelukken, om je te vertellen dat ze dromen hadden en gewoon op zoek waren naar een veilige plek

tot slot hoop ik dat er vrede zal heersen in mijn land, onze oekraïense broeders, en alle landen van de wereld, en dat nederland een veilig land zal blijven.